

Limburgers brengen 250.000 gulden bijeen

# Ode aan carnavalsmuzikant



Vanmiddag begint de happening, die carnavalisten uit heel de provincie zal trekken. Want uit heel Limburg zijn giften binnen gekomen om de vijf beelden waaruit het monument bestaat, te bekostigen.

**Het carnavalsseizoen is weer begonnen, want we hebben net de 11e van de 11e achter de rug. En dat betekent dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Carnavalisten werken aan hun kostuum en er worden ideeën bedacht voor het maken van carnavalswagens in de optochten.**

Vandaag is het in onze provinciehoofdstad een groot Limburgs carnavalsfeest, want dan wordt op het Vrijthof het monument 't Zate Herremenieke onthuld door burgemeester Houben. De happening, die begint om twee uur, zal carnavalisten uit heel de provincie trekken. Want uit heel Limburg zijn giften binnen gekomen om de vijf beelden waaruit het monument bestaat, te bekostigen. In totaal is 250.000 gulden voor het monument door

particulieren bijeengebracht. Al vijf jaar geleden werd het idee geboren om een monument op te richten voor de zogeheten zatte carnavalsmuzikant, die met carnaval in bijna elke Limburgse stad of dorp een vertrouwd beeld vormt. Niet altijd even zuiver spelend, maar wel met veel inzet. Maar zoals bij zoveel zaken bleek het geld een struikelblok te zijn om het idee uit te voeren. Via allerlei acties is uiteindelijk toch het geld bijeenge-

bracht en heeft kunstenaar Han van Wetering deze bijzonder fraaie beeldengroep kunnen ontwerpen.

## Van Eijsden tot Mook

Voortaan zal de Limburgse carnavalsmuzikant het hele jaar door aanwezig zijn via het monument van 't Zate Herremenieke. Ongetwijfeld zal dit monument een pelgrimsoord gaan vormen voor de Limburgse zatte harmonieën, die elke carnavalsdinsdag naar Maastricht trekken voor het 't Zate Herremeniekes Concours. En vanmiddag krijgen de feestneuzen daarvan alvast een voorproefje.

Tekst: Pierre van Ballegooijen  
Foto: Roel Custers