

KUNST, MODE, DE STAD, ARCHITECTUUR, MUZIEK, VORM?

ERIK, VAN WIJNHOVEN EN WIJNHOVEN COIFFEURS EN ANNEBETH,
VAN OBIDESIGN ZIJN OP ZOEK NAAR VORM IN DE STAD

arena



het object

kunstestafette

Ik ken hem al 15 jaar. Als een van onze eerste klanten bezocht hij onze salon op de Boschstraat. Of we hem konden scheren. Aangezien ons klantenaanbod in de beginnagen nihil was, grepen we elke kans aan om wat geld in de la te krijgen. De voorbereidingen voor de scheerbeurt gingen prima. Lekker achterover, beetje inzepen, kind kan de was doen. Mijn broer Marcel had het mes in de aanslag en gelijk bij het eerste lichaamscontact ging het al fout. Een flinke haal in zijn wang. Man wat kan die vent bloeden. Han van Wetering. Een vriendschap was geboren. En nu, 15 jaar later, ben ik fan. Prachtige kunstwerken maakt Han. Wie in Maastricht kent niet 'De Zate Hermenie' op het Vrijthof. Net voorzien van kleur. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik af en toe over zijn schouder heen mag meekijken in zijn atelier. Van hem kocht ik ons eerste echte kunstwerk: Arena. Een werk uit 1990. Het hing bij hem thuis. Bij ons eerste bezoek waren mijn vrouw en ik al verkocht. Het heeft daarna nog 7 jaar geduurd voordat ik durfde te vragen of hij het wilde verkopen. Nou hangt het bij ons thuis, en genieten we er elke dag van. Heerlijk.