

05-02-2005
Wasmiddel

Van het Vrouweplein naar café De Pieter is maar een klein eind. De kroeg heeft een traditie op te houden met carnaval. Han van Wetering heeft het café aangekleed. Met onder meer afbeeldingen van was- en schoonmaakmiddelen en mensen die ogenschijnlijk 'wit' worden gewassen. Een subtiel protest, zo vertelt eigenaar Mike Doove, tegen al de Wilders in onze samenleving. De kunstenaar maar eens gebeld. Nee, zo moet je zijn kunstwerk niet lezen. Het gaat om de reinigingscultuur van het carnavalsfeest (je hoofd reinigen en anderszins je lijf, lacht Van Wetering). Zijn kunstwerk is dubbel, verwijzend naar het januskarakter van de vastelaovend: vrolijkheid en vergankelijkheid. Daarom heeft hij die Mexicaanse skeletten geschilderd die de bezoeker aanstaren als hij de kroeg betreedt. Schrik dus niet.